



KerkLevenin

Dremp & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



Jaargang 6 nummer 10 - november 2023



Kopij voor de **December**-editie graag
uiterlijk **24 November** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in Kerkdiensten December - Januari

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 19-11	10:00	ds. Jolanda Voorhaar	Hoog-Keppel	
Zo. 26-11	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Eeuwigheidszondag
Zo. 3-12	10:00	ds. Klaas Bakker	Drempt	1ste Advent, Avondmaal
Zo. 10-12	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	2de Advent, kinderkerk
Zo. 17-12	18:00	ds. Karin Spelt	Drempt	3de Advent, Kerstmaaltijd
Hummelo				
Zo. 19-11	10:00	pastor Rien Baauw	Dorpskerk	Eeuwigheidszondag
Zo. 26-11	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	
Zo. 3-12	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	1e Advent
Zo. 10-12	10:00	dhr. Piet Piersma	Dorpskerk	2e Advent
Zo. 17-12	10:00	ds. Siebe Hiemstra	Dorpskerk	3e Advent
Wichmond				
Zo. 19-11	10:00	ds. R. Den Hartog (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 26-11	10:00	ds. D. Van Alphen (Zutphen)	Dorpskerk	Laatste zondag kerkelijk jaar
Zo. 3-12	10:00	ds. J. Kool (Vorden)	Dorpskerk	1e Advent
Zo. 10-12	10:00	zangdienstcommissie	Dorpskerk	2e Advent Zangdienst
Zo. 17-12	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	3e Advent

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



KerkLevenin

Dremp't & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

Bestaat 5 jaar!

Door onze uitgeverij De Zalige Zalm zijn we er aan herinnerd dat *KerkLevenin* in het eerste jubileum heeft bereikt. Dit jaar bestaat ons kerkblad 5 jaar.

In april 2018 kwam de eerste editie uit. Van de Zalige Zalm kregen we als felicitatie de cover van de 1e editie in chocolade.

Tijdens de redactievergadering van 6 oktober jl. hebben we hierbij stil gestaan. Vanaf de start kijken we terug op een geslaagd samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dremp't & Oldenkeppel, Hummelo en Wichmond. En daar zijn wij best wel trots op!

Op de foto staan een aantal redactieleden die elke maand opnieuw vol enthousiasme het blad voor u in elkaar zetten.



Van links naar rechts:

*Jan Bruil (PGDO), Barend Verkerk, Heleen Hendriksen (Hummelo),
Henk Ellenkamp (Wichmond) en Jan Maalderink (PGDO).*

Op de foto ontbreken:

Anja Onstenk (Hummelo), Ina van der Stroom en Hermien Kornegoor (Wichmond).





Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is chronisch ziek en observeert de wereld vanaf haar ziekbed.

*Je gemis bij de naam
noemen en delen, kan
troostrijk zijn*

GEMIS BENOEMEN

Mijn goede kennis Karlijn rouwde na de dood van haar vader vooral om het echte contact dat er nooit was en nooit meer komen zou, en zei toen ze laatst bij me op bezoek was zomaar ineens tegen mij: "Ik ben jaloers op de band die jij met je vader had." Ik keek haar zwijgend aan en zei: "Ik mis mijn vader anderhalf jaar na zijn overlijden nog steeds intens, maar ben dankbaar voor de stille kracht die hij voor me blijft."

Karlijn werd door de kale herfstbomen extra met de vergankelijkheid van het leven geconfronteerd. En vertelde me dat ze amper twee maanden geleden tijdens een boswandeling met haar vader had willen zeggen: "Papa ik mis je, waarom ging je het gesprek toch altijd uit de weg?" Maar nu was het te laat.

"Ach, wat naar Karlijn," zei ik. "Kon je vader wel met zijn vader praten?" "Nee, dat kon hij, en zeker mijn stugge opa, helaas niet." "Waarom verwacht je het dan wel van hem?" Ze haalde haar schouders op. Terwijl we erover doorpraatten, zag Karlijn steeds scherper dat haar vader zich weliswaar niet makkelijk uitte, maar dat hij vroeger altijd haar fietsband plakte en ook nu regelmatig in haar gezin bijsprong en hutten bouwde met zijn kleinkinderen. Ze ging zijn praktische hulp steeds meer waarderen en zei: "En toch blijf ik jaloers op de band die jij met je vader had. Ik hoop vanuit dat verlangen patronen te doorbreken en het gesprek met mijn kinderen wel aan te gaan."

Op Gedachteniszondag de namen noemen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan en je gemis bij de naam noemen en delen, kan troostrijk zijn. Maar als we onverhoopt toch niet bij elkaars pijn kunnen komen, mogen we tot Onze Vader bidden en ons door Zijn liefde gedragen voelen. ■



Dominee de Heer

POLITIEK OP DE KANSEL? KAN DAT WEL...?

DOMINEE DE HEER GAAT 'T NIET UIT DE WEG!

ER KOMEN WEER VERKIEZINGEN AAN! U VRAAGT ZICH ALS CHRISTEN NATUURLIJK AF: WAT MOET IK STRAKS IN GODSNAAM STEMMEN?

WEL, LATEN WE EENS KIJKEN WAT ENKELE BIJBELSE FIGUREN ZOUDEN STEMMEN...

ADAM & EVA

GOEN-LINKS ...MET LATER 'N RUK NAAR RECHTS...

METHUSALEM

50PLUS MAAR ALLEEN OMDAT 50OPLUS NIET BESTAAT!

JESAJA

SP! TEGEN SOCIAAL ONRECHT!

NEHEMIA

PVV! EIGEN VOLK EERST!

JONA

PIRATENPARTIJ! VOOR MEER PRIVACY!

NOACH

PARTIJ VOOR DE DIEREN! NATUURLIJK!

PAULUS

SGP! DUH!

JEZUS

IK GA HELEMAAL NIET STEMMEN! DAT MAG IEDEREEN ZELF WETEN, TOCH?

"GEEF AAN DE KIEZER WAT DES KIEZERS IS" - TENSLOTTE.

NOU WEET IK NOG NIKS! WAT IS PRECIJS DE BOODSCHAP VAN DIE PREEK? "BIJ GOD KOMT IEDERE PARTIJ AAN BOD"! BLIJKBAAR!

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

De kunst van het wachten

Over twee weken begint de tijd van advent. Ook dit jaar zijn er in de tijd van advent oecumenische vespers op de vrijdagavond. We hebben daar als gezamenlijke kerken het thema 'de kunst van het wachten' aan meegegeven.

Wachten vraagt een open houding. Het is lege tijd. Je kunt even niets doen. Het leven valt even stil. Je weet niet hoelang het wachten zal duren. Daar worden wij over het algemeen wat ongeduldig van.

Wachten is iets dat we steeds meer verleerd hebben. Als we maar even ergens moeten wachten zie je mensen al snel de tijd vullen met de mobiele telefoon. Sociale media, Netflix, nieuwssites. Ze vullen al snel onze lege tijd. De stilte van het wachten kan angst bij mensen oproepen. Angst voor bepaalde gedachten en innerlijke gevoelens,

angst voor mensen, angst voor de toekomst. Angst kan ons wegdrijven van het hier en nu. Omdat we dat lastig vinden om het onder ogen te komen.



Vele mensen ervaren de huidige tijd als een tijd vol angst en onzekerheid over de toekomst.

Er zijn veel ontwikkelingen in de wereld en de samenleving die ons zorgen baren. In ons eigen land. Ze komen in deze weken voor de verkiezingen allemaal uitgebreid voorbij. Het klimaat, migratie, zorg, wonen, veiligheid, polarisatie. Daarnaast leven we in een zeer chaotische wereld. De oorlog in Oekraïne duurt voort. Daar is de afgelopen weken de geweldsspiraal in het Midden-Oosten bij gekomen. Na de terroristische aanslag van Hamas op Israël op 7 oktober horen we dagelijks over bombardementen, gevechten en vele doden. Welke gevolgen gaat dit hebben voor de mensen daar, maar ook voor de hele wereld?

In deze onzekere tijden gaan we de tijd van advent in. Een tijd van wachten. De verhalen die we in deze tijd lezen en de liederen die we zingen laten zien hoe waardevol een bepaalde manier van wachten kan zijn.

Simone Weil verwoordt wat volgens haar wachten in de christelijke traditie betekent. Zij heeft het over geduldig wachten vol verwachting.

Een paar thema's klinken daarin door. Ze zullen ook een plaats krijgen in de vespers en andere kerkdiensten in de tijd van advent. Wachten is in de christelijke traditie altijd gevuld met hoop. Er heeft een belofte geklonken. Een belofte van een rijk van vrede. En daar wachten we in vertrouwen op. Wachten is daarom ook niet passief, maar actief. Het vraagt om met aandacht te leven in het hier en nu. Ruimte maken voor je innerlijke gedachten en gevoelens. .

Onder ogen te zien waar je bang voor bent, wat je zorgen baart. Wat er gebeurt in de wereld. Maar daarbij de moed niet verliezen. Hoop levend houden. En blijven doen wat jij kunt doen om een bijdrage te leveren aan het goede. Het vraagt ook geduld. We weten niet hoelang het zal duren. En het vraagt kunnen leven met een open einde. Er kan iets gebeuren wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Want we weten niet hoe en wanneer. Al deze dingen horen bij de kunst van het wachten.

Wachten is ook iets wat je samendoet. De christelijke gemeenschap komt bij elkaar om samen te blijven wachten en verwachten. Geduld te hebben en de hoop levend te houden. Door samen naar de verhalen te luisteren, door samen te bidden en te zingen. Dat kunnen we de komende weken op verschillende plekken doen.

-ds. Karin Spelt

Bij de diensten

Zondag 26 november Eeuwigheidszondag 10:00 uur Drempt

Thema: Troost elkaar met deze woorden

Wat biedt troost in tijden van verdriet en verlies? Er zijn momenten in het leven, waarin er eigenlijk niets is dat troost kan bieden. Het verdriet en de pijn zijn te groot. Dat horen we in het verhaal over Jacob in Genesis 37:29-35. Elk woord of elk gebaar kan te veel zijn. Toch ervaren mensen ook in zo'n periode de kracht van woorden die goed doen. De waarde van een kaartje met een mooi gedicht, een lied dat je raakt, een paar woorden die iemand tot je spreekt, een luisterend oor.

Ook de verhalen en liederen die we in de kerk horen kunnen woorden van troost zijn. Omdat ze de hoop verwoorden op toekomst bij God voor onze geliefden. Paulus spreekt dat vertrouwen uit in: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. Daar vinden we de zin: Troost elkaar met deze woorden.

Ook ervaren we de kracht van rituelen. Dat de naam van jouw geliefde genoemd wordt, dat je een kaarsje voor hem of haar kunt aansteken, dat je dat samen met anderen doet.

Dat kunnen we voor en met elkaar doen in de gedachtenisdienst op eeuwigheidszondag. Een mooie ingetogen dienst. Een dienst die ons altijd veel doet. Want iedereen leeft met herinneringen aan geliefden die zijn overleden. De zanggroep onder leiding van Lucian Venderink zal medewerking verlenen aan de dienst.



Zondag 10 december Zingen rond Maria 10:00 uur Hoog-Keppel

Zangdienst met de zanggroep

Maria staat deze zondag in de schijnwerpers. Zij speelt een centrale rol in de adventsverhalen. Haar verhaal is een verhaal over luisteren en ontvangen. Over wachten en verwachten. Over zingen en delen en doorgeven. Al eeuwenlang leven mensen met haar mee. En spreekt haar leven mensen aan. Daar zijn mooie liederen over geschreven. Ze krijgen in deze dienst een plek. De zanggroep zal veel zingen en de gemeente mag uiteraard meezingen.

Zondag 17 december 18:00 uur Kerstmaaltijd St. Joriskerk Drempt

Feestelijk gedekte tafels in de kerk van Drempt. kaarslicht en kerstversiering. Stralende gezichten rond de tafels. Jong en oud.



Samen eten, muziek, zingen, luisteren naar gedichten en verhalen. Dat beeld staat ons nog bij van de kerstmaaltijd in advent. Ook dit jaar zal de kerk van Drempt weer feestelijk versierd worden.

Anne-Marie van Gaal zorgt voor lekker eten. Koperblazers van de muziekvereniging Hummelo en Keppel spelen feestelijke kerstmuziek. We luisteren naar een kerstverhaal over Franciscus van Assisi.

De oudste kinderen hebben daar verrassende filmpjes bij gemaakt.
De jonge kinderen mogen de kerststal inrichten.



Allemaal ingrediënten voor een mooi, gezellig en sfeervol kerstfeest voor jong en oud. De voorbereidingen zijn in volle gang. We hopen natuurlijk dat er veel mensen komen. Nodig vooral ook burens, vrienden of familie uit.

Graag weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich uiterlijk zondag 10 december per mail opgeven bij onze scriba Marian Lusink scriba@kerkdrempt.nl of telefonisch bij ds. Karin Spelt tel.: 06-13554749.

Er is een maximum aantal deelnemers van ongeveer 80 mensen. Natuurlijk hopen we dat er plaats is voor iedereen. De toegang is gratis. Bij de uitgang staat een bus voor een vrije gift ter bestrijding van de onkosten.

Collectes komende periode



3 december 2023: Kerk in actie, Kinderen in de knel (Oeganda).

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

10 december 2023: Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek.

Scholing geeft kansarme kinderen een toekomst

Ze geloven erin dat elk kind dat vanuit een veilige thuisbasis naar school gaat en een opleiding volgt een grotere kans heeft op een zelfstandig en gelukkig leven in de toekomst.

Sinds 1979 zamelt een groep vrijwilligers geld in om kinderen in de Dominicaanse Republiek een toekomst te geven; eerst als onderdeel van Wereldkinderen en vanaf 2011 als zelfstandige Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek.

Sponsors en donateurs uit Nederland steunen kinderen in de Dominicaanse Republiek om naar school te gaan. Ongeacht hun gezondheid, de financiële positie van hun ouders en de religie van de gezinnen. Naast luxe villawijken wonen er veel gezinnen in treurig stemmende sloppenwijken en heerst er grote armoede. Voor deze laatste groep zetten wij ons in.

17 december 2023: Gezamenlijke maaltijd.

Is er een kerstmaaltijd voor jong en oud en zal er een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor de onkosten van de gezamenlijke maaltijd.

24 december 2023: Plaatselijk diaconaal werk.

Diaconaat betekent: er zijn voor de ander, hem/haar helpen in de nood waarin hij/zij verkeert.

Diaconaat is de hulp die de protestantse gemeente geeft aan de mens, de samenleving en de schepping in noden waarin zij verkeren. Via onze samenwerking met andere diaconieën in de burgerlijke gemeente Bronckhorst en het sociaal team proberen we mensen in problemen op te sporen om ze dan op een passende manier steun aan te bieden.

Ook worden regelmatig giften gegeven aan instellingen in de regio die goed werk doen op sociaal en maatschappelijk gebied zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen of hospices in onze regio.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor mensen in onze eigen gemeente die dat nodig hebben. Via de burgerlijke gemeente Bronckhorst geven de gezamenlijke diaconieën van Bronckhorst een waardebon aan de minima in onze burgerlijke gemeente. Zij hebben in deze kersttijd dan iets extra te besteden.

25 december 2023: Kerk in actie, Kinderen in de knel (Oekraïne).

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

31 december 2023: Geen dienst.

Uw steun waard

Collecte opbrengsten in oktober 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand oktober 2023 € 150,55 op. Tevens hebben wij anoniem een contante gift van € 50 ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Tweede collecten

1 oktober Pax Kinderhulp, Borculo	€ 67,50
15 oktober Missionair werk, pioniersplekken	€ 39,90
22 oktober ATD, Vierde Wereld	€ 50,35



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**



In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Herinnering Actie Kerkbalans 2023

Het jaar loopt alweer naar zijn eind. Heeft u uw toezegging voor 2023 al overgemaakt? Wellicht bent u dat vergeten, daarom deze herinnering. Het vriendelijke verzoek om de toegezegde bijdrage alsnog te voldoen, zodat wij het jaar goed kunnen afsluiten.

Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer **NL72 RABO 0315 0025 73** ten name van. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel onder vermelding van "vrijwillige bijdrage 2023".

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw medewerking,

-Jan Bruil

7



Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

De kunst van loslaten

Dinsdag 21 november, Inloop 19:30 uur Aanvang 20:00 uur
Kerkhuis Burgemeester van Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel

Omgaan met verlies

Loslaten hoort bij het leven. Ieder mens krijgt er mee te maken. Het hoort bij de fases van het leven. Het begint al als kind als je bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school gaat. Het loslaten van vriendjes waar je vaak mee speelde. Het afsluiten van de kindertijd en je weg vinden als jongere. Zo brengt elke overgang in het leven een vorm van verlies met zich mee. Er zijn ook heftige vormen van verlies en loslaten. Verlies van werk. Een echtscheiding. Verlies van gezondheid als je te maken krijgt met een ziekte. Verlies van een dierbare als iemand overlijdt.

Deze levenservaringen maken dat je het oude moet loslaten en een manier moet vinden om te leven in de nieuwe situatie. Deze heftige vormen van loslaten en verlies gaan gepaard met een rouwproces. En alle emoties die daarbij een rol spelen.

Deze avond zal ds. Karin Spelt iets vertellen over omgaan met rouw en verdriet. Zij zal daarbij de methode van rouwdeskundige Manu Keirse gebruiken. Hij spreekt over rouwarbeid en rouwtaken. Rouwen kost veel tijd en energie. De tijd zorgt niet dat je het verlies 'verwerkt', maar wat je doet met de tijd. Hij onderstreept ook dat ieder rouwproces uniek is. Ieder rouwt op zijn eigen manier en vindt de weg die bij hem of haar past.

Ook zal er deze avond aandacht zijn voor hoe wij mensen kunnen ondersteunen in een proces van verlies en loslaten.

Info en opgave bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com



De kunst van wachten

Vespers in de tijd van advent vrijdag 19:30 uur

Net als vorige jaren zijn er in de tijd van advent vespers op de vrijdagavond. Korte vieringen met een meditatief karakter.

Met een afwisseling van stilte, teksten, gebeden, liederen en muziek.

Om samen in het donker van de avond verstilling te zoeken.

Advent is een tijd van uitzien naar en verwachten. We oefenen de kunst van het wachten. Als de dagen korter worden wachten we op licht dat het donker doorbreekt.

Voor de vespers gebruiken we de kleine kerken. Er zijn steeds twee voorgangers die de vieringen samen voorbereiden.

Vrijdag 1 december: Gasthuiskerk Doesburg

Voorgangers ds. Susanne van der Sluijs en Marjan van Zadelhoff

Vrijdag 8 december: Dorpskerk Hoog-Keppel

Voorgangers ds. Karin Spelt en Arnold Vellekoop

Vrijdag 15 december: Galluskerk Angerlo

Voorgangers: ds. Elise Wijnands en ds. Jaap Lof

Vrijdag 22 december: Ooipoortkerk, Doesburg

Voorgangers: ds. Jaap Lof en Francie Jansen



Samen pelgrimeren in december

Wanneer: Woensdag, 13 december

Waar: Hoog-Keppel, van Panhuysbrink 5.

Hoe laat: 9:30 uur kerkhuis, start.

10:00 uur in de kerk, meditatief moment.

Woensdagochtend 13 december zijn mensen vanuit de protestantse gemeente 's-Heerenberg en Zeddum te gast in Hoog-Keppel. Zij komen hier om samen te pelgrimeren. Een groep mensen o.l.v. ds. Henriëtte Nieuwenhuis, die eens in de 6/7 weken bij elkaar komt om samen te wandelen. Dit keer in Hoog-Keppel. Leuk om ook mensen uit onze gemeentes uit te nodigen om mee te lopen. En zo elkaar te ontmoeten. Mensen die mee willen doen zijn van harte welkom.

We beginnen om 9:30 uur in het Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel. Om 10:00 uur is er een kort meditatief moment in de kerk. Daarna is er een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Het eerste deel in stilte. Het tweede deel wandelen we in tweetallen verder en delen we onze gedachten en ervaringen rondom het thema. We sluiten de wandeling af met een lunch in het Kerkhuis. U kunt daar zelf brood voor meenemen. Voor soep en drinken wordt gezorgd.

Info en opgave bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Kyriegebed

*God van alle mensen,
 als U ziet
 al het onmenselijk geweld
 dat ieder stukje levensvreugde
 vernietigt
 en het leven van uw mensen
 verwoest,
 wees dan daar
 met Uw ontferming*

*als U ziet
 dat Uw mensen bekneld worden
 door kwade machten,
 door ziekte of eenzaamheid,
 nauwelijks adem voelen,
 dreigen te verdrinken
 in angst en onmacht,
 wees dan daar
 met Uw liefde*



*als U ziet
 dat wij mensen
 Uw schepping verwaarlozen
 geen waarde hechten
 aan het leven van dieren
 of planten
 de zee en lucht vervuilen
 wees dan daar
 met Uw Geest
 om ons te bekeren*

*ontferm U zo over uw schepping
 ontferm U zo over uw mensen
 wees aanwezig
 ontbreek ons niet!*

Moge het zo zijn.

Bovenstaand gebed om ontferming komt uit:
 'Gebeden voor de vredesweek 2020.'

Als we oorlogsbeelden zien, zakt ons de moed in de schoenen. Verbijsterd zijn we bij het zien van zoveel geweld. Maar toch bidden we, of eigenlijk toch? Ik denk dat vooral nu beter is. Juist nu moeten we bidden! Blijf werken en bidden voor vrede en verzoening.

In Nederland bestaat een netwerk van kerken en kapellen waar elke week, meestal op vrijdag tussen de middag, gebeden wordt voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails.

De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiritualiteit hebben hun wortels in de geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de

uitgebrande Sint Michaëlskathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen. Deze vorm vindt men terug in het Coventry Cross of Nails. Vanuit Coventry is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, de stad Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Het vredesgebed wordt elke vrijdag rond het middaguur gehouden. De bijeenkomst duurt ongeveer een kwartier, er wordt gebeden en gezongen. Iedereen is van harte welkom!

In onze directe omgeving:
 Grote of Martinikerk Doesburg: 12:30
 Lambertikerk Zelhem: 12:00 uur

- Ds Elise Wijnands

Liturgische bloemschikking voor advent en kerst

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: 'Ga mee!' Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. In de adventskalender (zie elders in Kerklevenin) staan weekthema's en dagthema's. Hier in het kort de weekthema's.

- De eerste adventsweek gaan de pelgrims naar Betlehem, het broodhuis. Waar is brood te vinden? Ruth kiest. Wat intrigeerde Ruth? Wat vond zij? Ze schuilt bij het volk van haar overleden man, van Naomi en bij Boaz - maar bovenal bij de God van Naomi. Zo wordt zij voormoeder van Jezus, terwijl ze afkomstig is uit Moab. Er is een plek waar brood te vinden is. De plek waar Jezus eeuwen later geboren wordt - zoals Micha voorzegt. Hij is het brood des Levens.
- De tweede adventsweek gaat de pelgrimage over de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. Geloof vraagt om omkeer. We lopen vaak de verkeerde kant op (Jona), maar de profeten van Israël roepen ons terug en wijzen naar de rechtvaardige dienaar. Toelevan naar Advent heeft gevolgen voor onze levensstijl - het is een oproep tot inkeer en rechtvaardig handelen.
- De derde en vierde adventsweek bewandelen we de weg die ons voorbereidt op de geboorte van Jezus. De uitnodiging klinkt: Kom, ga mee, naar deze Jezus, dit kind in de kribbe.

In de periode van Advent tot en met Kerst staan bij de schikkingen de gebruikte teksten en een korte uitleg. Daarnaast wordt per schikking uitgelegd welke materialen kunnen worden gebruikt en welke symbolische expressie passend is. Bij de symbolische uitwerking van de schikkingen maken we vooral gebruik van het dagthema, maar op de achtergrond spelen het jaarthema (de pelgrimage) en het weekthema (waar gaan we naartoe?) een rol. De basis van de schikking symboliseert het zoeken van de weg om op weg te kunnen gaan. Daarvoor zijn wegwijzers nodig. De 4 wegwijzers van de 4 zondagen vormen met Kerst een ster, de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats, Bethleem.

Heel fijn dat Cecile Willems ook dit jaar de bloemschikking maakt!

Zo leven we in woord en beeld en met muziek toe naar het geboortefeest van Jezus.

- Ds Elise Wijnands



Bij de diensten

Op 19 november komt pastor Rien Baauw uit Wichmond. Mooi dat hij nu weer in staat is om voor te gaan. Deze zondag sluit het kerkelijk jaar af en is in heel veel kerken als eeuwigheidszondag bekend. Dan komt ds. Joop Jansen Schoonhoven (Doetinchem) op 26 november. Hij heeft aangegeven minder te willen voorgaan, maar Hummelo mag zich nog verheugen in zijn aanwezigheid deze zondag. De eerste advent is dit jaar op 3 december. Dan gaat ds. Elise Wijnands voor. Op 10 december, 2e advent, komt de heer Piet Piersma uit Vorden. Dirigeren is zijn lust en zijn leven, maar hij gaat ook af en toe voor en vandaag is dat bij ons. Een week later komt oud-predikant ds. Siebe Hiemstra uit Almelo.

Koster/organist

19 november: Leida Wenneker/Atze Douma
26 november: Jan Hagenbeek/Joop Agelink
3 december: NN/Ap Addink
10 december: Jan Hagenbeek/Frans Konincks
17 december: Gerrit Minkhorst/Atze Douma

Uitgangscollectes

19 november: plaatselijk diaconaal werk
26 november: plaatselijk kerkenwerk
3 december: Sichting Het Passion
10 december: plaatselijk jeugdwerk
17 december: Kerk in Actie
(voor mensen zonder off. papieren)

Bloemengroet

Zondag 15 oktober gingen de bloemen naar mw. Frieda Wiltink. Op 22 oktober werden de bloemen aan Gea Haan meegegeven voor haar door griep gevelde echtgenoot Herman. Op 29 oktober gingen de bloemen naar de familie Oosterink aan de Keppelseweg.

Opbrengst collectes september 2023

In de dienst

Kerk: € 180,08

Diaconie: € 120,05

Uitgangscollectes

3 september: € 83,60 Handen ineen voor Gambia

10 september: € 27,60 Plaatselijk jeugdwerk

17 september: € 47,10 Plaatselijk diaconaal werk

24 september : € 80,40 Kerk in actie Syrië



Giften

Marco Huntelaar ontving een bedrag van € 50,- en Dirk-Jan Huntelaar een bedrag van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank, namens de kerkrentmeesters,
- Gert Wiltink

Open Monumentendag 2023

Tijdens het zonovergoten weekend van 9 en 10 september konden belangstellenden terecht in de kerk. Frans Konincks en Broer de Boer bespeelden op beide dagen afwisselend het orgel. De deuren van de kerk stonden open zodat de mooie klanken al van ver te horen waren. Anja Onstenk, Jan Hagenbeek en Gerrit Minkhorst hebben met veel enthousiasme de bezoekers rondgeleid langs uitgelichte hoogtepunten. Bezoekers zijn keer op keer verrast door de ronde vorm en de multifunctionele mogelijkheden die onze kerk biedt. Waardering was er ook voor de expositie van Zozijn in De Ruimte. Prachtige schilderijen gemaakt door mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Dit gaf het bezoek aan de kerk een bijzondere aanvulling waar veel waardering voor was.

Namens de organisatie, Leida Wenneker en Heleen Hendriksen





Er kan nog meer groen bij!

Er is veel groen nodig voor het maken van de kerstbakjes, kerstkransen en kerstgrafstukken. Heeft u geschikt groen zoals: coniferen, dennentakken, hulst, klimop of struiken met bessen? Neem dan contact op met Cecile Willems, bereikbaar op telefoonnummer 0314 – 384152 of 06-18244476. Cecile maakt graag met u een afspraak voor een ophaal- of aflevermoment.



Baktalenten gezocht!

Ondanks dat we al een aantal dames en heren hebben die voor de kerstmarkt kniepertjes/nieuwjaarsrolletjes bakken, zijn we toch op zoek naar nieuwe bakkers. Vorig jaar waren we een paar uur voor het sluiten van de markt al door de voorraad heen. Met meer bakkers willen we graag voorkomen dat we te vroeg nee moeten zeggen!

Wel interesse, maar geen bakpan en/of recept. Dat kan geregeld worden.

Info en aanmelden; bel met Leida Wenneker-Kuperij, telefoonnummer 381724.

Kinderkerk

Met de oogstdienst was er geen kinder- en jeugdkerk, op 12 november waren wij er weer. Deze dienst hadden we samen met Drempt/Keppel voorbereid. De eerstvolgende kinder- en jeugdkerk is weer op 1ste Advent.

We zijn al begonnen met het bedenken van een leuke invulling van het kinderkerk-kerstfeest. Daarom komt er rond 1 november een oproep met de vraag: wie wil 'optreden' in de kerk. Wie vindt het leuk om bijv. een kerstdans te laten zien of wie kan een kerstlied spelen op een instrument. Dan mag je je aanmelden bij de leiding van de kinderkerk. Daarvoor heb je tot 1 december de tijd. Meer info volgt later. Dus meld je aan bij iemand van de leiding, dan wordt het vast een heel vrolijk kerstfeest.

De leiding van de kinder- en jeugdkerk bestaat momenteel uit drie personen. Het zou heel fijn zijn als we met een paar meer zouden zijn. Wie vindt het leuk om iets met kinderen en jongeren te doen? Wie mag er graag verhalen vertellen of vindt het leuk om te knutselen met de kinderen? Dan is het misschien wat voor jou om ons team te komen versterken. Ervaring is niet nodig. Neem contact op met een ons, Vera Arendsen, Jessica Verkerk of Anita Nusselder en kom gerust een keer een ochtend meekijken om te zien wat wij allemaal doen in een uur kinder- en jeugdkerk.

- Anita Nusselder



Dameskrans

Donderdagmiddag 16 november van 2 tot 4 uur in dorps huis De Ruimte. Lezing door oud-notaris Cees Doppenberg met als titel: "Op de thee bij mr. D."

Donderdagmiddag 21 december van 2 tot 4 uur in De Ruimte: Kerstmiddag
Gasten/belangstellenden zijn van harte welkom op beide middagen.

Nieuws van de Diaconie

Uitgangscollectes november 2023

19 november: Plaatselijk Diaconaal werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiële bijdrage gevraagd door middel van een collecte. Voor meer informatie: diaconie@kerkhummelo.nl



Op 12 december Voedselbankactie in onze dorpskerk te Hummelo

Ook dit jaar houden wij weer een inzameling voor de voedselbank.

Op dinsdag 12 december 2023 vanaf 16:00 tot 19:00 uur kunt u hiervoor goederen in onze kerk afgeven. Bij de Spar staat vanaf 1 december t/m 21 december een winkelwagen voor de Voedselbank.

Er is vooral behoefte aan lang houdbaar voedsel, zoals:

- *Groente en fruit in blik of glazen pot
- *Soep in blik of zak
- *Houdbare melk/chocolademelk
- *Pasta/spaghetti/macaroni; pastasaus
- *Rijst
- *Koffie/Thee
- *Jam/Hagelslag



Voor meer informatie mail naar diaconie@kerkhummelo.nl

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Ten slotte,

een hartelijke groet van vanuit de Hummelose kerkenraad.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Wat hebben we een fantastisch gekleurde herfst.

Het is altijd weer een wonder, hoe na al die herfstkleuren het blad valt, kale bomen en we duiken de winter in en dat ieder jaar opnieuw.

En de wereld draait maar gewoon door met goed nieuws, maar ook met pijnlijke kanten, zoals het verlies van een dierbare, ziekte, oorlog, armoede en honger.

Nee niet alles in ons leven is zo, dat dankbaarheid en blijdschap de boventoon viert.

Ook in Wichmond/Vierakker hebben we onze ups en downs.

Maar de verbondenheid met elkaar moeten we koesteren.

We gaan weer een drukke maar ook gezellige tijd tegemoet, zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Adventstijd, zorgen dat we weer een goed "gevulde mand" voor de voedselbank bijeen brengen en het kerstdiner, waar ook al volop plannen voor zijn.

In het kerkblad van Zelhém kwam ik dit gebed tegen en dat wil ik u niet onthouden.

"Leer ons God, om over elkaars zwakheden heen te stappen.

En altijd te geloven in de goede bedoelingen van elkaar.

Want in fouten maken zijn we aan elkaar gelijk.

Laat uw vergeving duidelijk maken in onze eigen vergeving naar elkaar.

Wil ons vergeven waar we tekort schoten en ontferm U over ons.

Alle dagen, tot in eeuwigheid.

Amen"

-Tineke ten Dijk



Bij de dienst van 26 november.

Op 26 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Met advent, de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. De kerk heeft haar eigen kalender, waarin de geboorte van Jezus leidend is.

Maar op die laatste zondag staat de wederkomst van Christus centraal. En in dat licht, met het oog op die toekomst, noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Het gaat dit jaar om de volgende gemeenteleden:

Betsy Hendrika Schieven-Boenink [Betsy], overleden op 22 november 2022 in de leeftijd van 80 jaar

Paul Willem Brummelman [Paul], overleden op 29 december 2022 in de leeftijd van 54 jaar

Marthen Herman de Greef [Marthie], overleden op 31 december 2022 in de leeftijd van 90 jaar

Jeannette Meijerink-Profijt [Jeannette], overleden op 3 maart 2023 in de leeftijd van 69 jaar

Grada Hermina Jansen-Huurnink [Grada], overleden op 7 juli 2023 in de leeftijd van 94 jaar

Harmina Alberta Bosman-Veenstra [Mini], overleden op 17 juli 2023 in de leeftijd van 84 jaar

Henk Jansen [Henk], overleden op 7 augustus 2023 in de leeftijd van 72 jaar

Willem Hendrik Olthof [Wim] overleden op 11 oktober in de leeftijd van 88 jaar

We noemen hun namen in het licht van de Eeuwigheid. Met hen blijven we verbonden in de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen pijn meer is, geen rouw en geen jammerklacht, zo klinkt het in Openbaringen 21.

De steppe zal bloeien zegt. Jesaja in zijn profetie. Dat lied zal ook klinken in een bewerking van Huub Oosterhuis, gezongen door Lenny Kuhr.

We hopen op een warme en troostvolle dienst voor allen die moeten leven met een gemis.

De nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging.





Vanuit de kerkenraadsvergadering

Naast een aantal kleine regelwerkzaamheden zoals 'wie gaat naar welke bijeenkomsten/vergaderingen die er de komende tijd zijn' of 'wie regelt de vrijwilligersavond' heeft de kerkenraad zich vooral bezig gehouden met het beroepingswerk.

De voorzitter van de beroepingscommissie mw. Zwennie Langwerden heeft verslag uitgebracht aan de voltallige kerkenraad. Dit heeft niet geleid tot vervolgstappen in het beroepen van een predikant. De kerkenraad is verheugd dat ds. Jacqueline Krajenbrink bereid is gevonden gedurende de (langere) vacaturetijd het pastoraat te verzorgen.

Kerkenraad heeft op verzoek van diverse gemeenteleden besloten dat vanaf 1 jan 2024 de bijzondere diensten in de avond zoals Biddag en Dankdag een aanvangstijd van 19.30 uur zullen hebben in plaats van 20.00 uur.

-Ep Heuvelink (notulist)

Actie KERKbalans 2023; Hebt u uw toezegging al betaald?

Het meeste van de toezeggingen Actie KERKbalans 2023 is al betaald waarvoor onze hartelijke dank. Er is een bedrag van €41.012 toegezegd waarvan we tot en met 10 oktober 2023 €31.263 (=76% van het totaal toegezegde bedrag) hebben ontvangen.

Er staat nog een bedrag van €9.749 open.

We vinden dat er al best veel is binnengekomen en we verwachten dat ook het resterende deel, net als in andere jaren, wordt voldaan maar vermeld moet worden dat vorig jaar op 30 september al 86% (10% meer dus) ontvangen was.

We lopen dus wat achter t.o.v. 2022.



Degenen die de toezegging nog niet of niet volledig betaald hebben willen wij beleefd vragen om dit s.v.p. voor 1 december te doen en het bedrag van de toezegging of het niet betaalde deel daarvan naar ons over te maken op bankrekeningnummer:

NL15 RABO 0366 4069 06 ten name van Protestantse gemeente te Wichmond o.v.v. kerkbalans 2023.

U moet het geld zelf overmaken. Aan automatische incasso's, zoals bijvoorbeeld bij Sociï, doen wij niet. Zoals bekend zijn de acceptgiro's sinds 1 juni 2023 niet meer te gebruiken

Wij willen de mensen die hun bijdrage reeds betaald hebben of dat binnenkort alsnog gaan doen hiervoor hartelijk danken.

Met vriendelijke groet,

-De kerkrentmeesters

koffie ochtenden

We hebben weer gezellige koffie ochtenden gehad, waar allerlei spelletjes gedaan zijn en ook interessante verhalen verteld werden, o.a. over Bangladesch en Thailand.

Op 5 december vieren we Sinterklaas en op 19 december Kerst.

-Ben Hiddink

In memoriam
Willem Hendrik Antonie Olthof
2 april 1935 --- 11 oktober 2023

Toch nog snel is er een einde gekomen aan het leven van Wim Olthof. In juni kreeg hij de diagnose uitgezaaide kanker die niet meer behandeld kon worden. In de tijd die daarop volgde heeft hij nog zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven en is hij tenslotte thuis omringd door zijn dierbaren overleden.

Hij groeide op in Vierakker in een gezin met 4 kinderen. Hij doorliep de Mulo in Zutphen en ging voor zijn dienstplicht bij de luchtmacht werken in Schaarsbergen. Hierna ging hij werken in Zutphen bij "Papier Metaal" waar hij z'n hele arbeidzame leven is gebleven.

In het verenigingsleven was hij Annie Borgman tegengekomen en op 20 november 1964 zijn ze getrouwd. Ze betrokken een nieuw gebouwde woning aan de Beeklaan, waar ze de rest van hun leven zijn blijven wonen. Daar werden ook hun drie kinderen Henk, Thea en Erik geboren. Hij was een echte familieman en de kinderen kijken met veel plezier terug op de mooie vakanties op de fiets door Nederland en andere bestemmingen.

Ook de kleinkinderen, bij monde van Kim, deelden mooie herinneringen aan opa, zoals de sjoelwedstrijden.

Wim was op allerlei gebieden actief, ook in het dorpsleven. Hij stond aan de wieg van de bibliotheek in Vierakker/Wichmond, was captain van team Beeklaan tijdens de jaarlijkse zeskamp en nog veel meer.

Niet onvermeld mag blijven dat hij ruim 40 jaar vaste organist was in de kerk in Wichmond. Thuis werd er flink geoefend, eerst op het harmonium en later op een keyboard. Tot 4 weken voor zijn dood heeft hij hier nog op gespeeld. Ook zingen had zijn passie.

Niet alleen het Hervormde Kerkkoor, maar ook in het Vordens Mannenkoor zong hij z'n partij mee.

Al die belangeloze dienstbaarheid aan de kerkelijke en dorpse gemeenschap heeft hem een lintje opgeleverd. In 2012 werd hij lid in de orde van Oranje Nassau.

Waar had hij dit aan verdiend, vroeg hij zich af. Bescheiden als hij was.

In een volle kerk in Wichmond hebben we afscheid genomen van hem. We lazen het mooie gedeelte van 1 Kor. 13. Het Hooglied van de liefde. We hoorden mooie muziek zoals van dochter Thea die door haar vader op het orgel werd begeleid.

Mogen de dierbare herinneringen aan deze liefdevolle man, vader en opa, Annie en de kinderen/kleinkinderen troosten op de weg die voor hen ligt.

-Deddie van Alphen





Vrijwilligersavond op vrijdagavond 27 oktober

Anders dan anders werd de avond geopend met een prachtig lied [vertoond op de beamer] van de Israëlische zangeres Yeal Deckelbaum zij heeft een prachtige opname gemaakt met haar band waar eveneens Palestijnse en Israëlische vrouwen deel van uitmaken. Moge het onderstaande lied, met beelden van de mars, u inspireren om mee te doen aan het neerzetten van een intentie om de vrede aan beide kanten te helpen herstellen – in Israël en in Gaza. U kunt de Nederlandse ondertiteling rechts onder in het scherm aanzetten.

<https://youtu.be/YyFM-pWdqrY>

Tijdens de vrijwilligersavond op 27 oktober j.l. zijn alle groepen vrijwilligers bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar door voorzitter Tineke ten Dijk. Alle groepen zijn doorgelopen, met name voor de schoonmaak van de kerk op vrijdag, één keer in de zes weken zoeken we nog iemand, opgave hiervoor bij Gerrie Schepers. Ook de komende onderhoudsbeurt aan het monumentale orgel, met de nodige kosten hiervoor, kreeg de nodige aandacht. Tevens doet ze een beroep op de leden om zich aan te bieden voor een functie in de kerkenraad, het functioneert allemaal nog, maar we willen ook aan de toekomst van de kerk denken, aldus de voorzitter. Als spreker voor de avond was Bennie Hartemink uit Vierakker uitgenodigd om over zijn vrijwilligers werk in Senegal te vertellen. Bennie vertelde op zijn eigen humoristische wijze hoe hij hier met zijn 40+ voetbalteam uit Warnsveld is terechtgekomen en vandaar uit aan een fruitteelt project werkt, meedenkt en mee bouwt aan onderdak voor inwoners in het Camperment en ook heel persoonlijk een moeder met vijf kinderen ondersteund op medisch gebied en school activiteiten voor de kinderen. Wetenswaardigheden over dit project; Het is in Senegal de regio Ziguinchor en de plaats Abene, hier ligt het Camperment Sindege. Moeder Lena, (met haar kinderen Marietou, NDathe, Abass, Babakhar en Valerie) werkt hier en vandaar uit heeft Bennie haar leren kennen en vervolgens voorthelpt op alle manieren. Al met al een inspirerend verhaal wat veel vragen en waardering van de aanwezigen oproept, in Januari 2024 gaat hij hier weer voor 12 dagen naar toe.



Vanuit de Diaconie heeft Bennie een bedrag gestort gekregen op zijn speciale rekening hiervoor. Bent u ook onder de indruk van zijn verhaal en wilt u hem ook steunen, dan kan dit op rekening van;

NL18 RABO 0329 3496 51 van dhr. B. Hartemink.

-J. Klein Lenderink

De bloemengroet in de maand oktober

- 1 oktober Dhr. G. Pardijs en mw. B. L'istelle-Stokreef
8 oktober Mw. W. Rietman-Makkink, dhr. H. Jansen en mw. L. ten Have
15 oktober Mw. R. Onstenk-Wullink, mw. A. Olthof-Borgman,
de familie v/d Brink-Harmsen en de familie Arends-van Til
22 oktober Mw. H. Steege-Regelink, de familie Beumer-van Velsen,
dhr. H. Meulenbrugge en dhr. R.F. Eindhoven .
29 oktober Mw. G. Krijt-te Waarlo en mw. W. Warnaar-Nijland



Stukje van de Diaconie

In de maand september mochten wij een totaal van ca. € 287,- opbrengst ontvangen. Een deel daarvan, € 138,- is specifiek opgehaald voor Kerk in Actie en wel voor het aardbevingsgebied in en rond Marokko.

De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en reeds overgemaakt.

Op 8 oktober tijdens de ZWO dienst is een bedrag van € 100,- opgehaald en reeds overgemaakt naar Stichting Het Passion te Hummelo.

-Jan Klein Lenderink

Kerstdiner

Nadat er vorig jaar voor het eerst een kerstdiner is georganiseerd en we daar leuke reacties op hebben gehad, gaan we ook dit jaar proberen om er op 18 december iets gezelligs van te maken. De gemeenteleden die buiten Wichmond wonen worden persoonlijk uitgenodigd, zoals de mensen die in de Wehme en de Bleijke wonen, maar ook de mensen die slecht ter been zijn in Vierakker en Wichmond.

Natuurlijk hebben we ook plaats voor u maar VOL is VOL.

bent van harte welkom vanaf 14.45 uur. De kosten zijn €10,-.

Inschrijffijsten hangen in de Pastorie, in Withmundi en bij bakkerij Besselink.

Telefonisch kunt u zich opgeven bij Tineke ten Dijk tel. 0575-441282.

Heeft u geen vervoer laat het dan weten.

Wij hopen u op 18 december te verwelkomen.

-Gerrie Hiddink, Tineke ten Dijk en Ina van der Stroom

U



CHRISTMAS FEELINGS CONCERT

Om in de kerstsferen te komen willen we u graag uitnodigen voor een "Christmas feelings" concert gepresenteerd door muziekvereniging Crescendo uit Hengelo samen met koor Reborn uit Wichmond.

Datum: Zondag 10 december Tijd : 14.30 uur Locatie: Willibrorduskerk in Vierakker

In de prachtige Willibrorduskerk in Vierakker, de mooiste kerk van Gelderland, zullen wij u verwelkomen met betoverende kerstmuziek en zang. Laat ons samen de magie van kerstmis vieren en genieten van de harmonie en vreugde die muziek ons brengt. Na afloop van het concert nodigen wij u uit om te blijven en na te genieten van een gezellig samenzijn met een drankje en glühwein om lekker op te warmen. Er is gelegenheid om een vrije gift te doen zodat wij ook in de toekomst nog mooie concerten kunnen geven.



Gedenken



KIK

Kik en de muizen zitten onder een gordijn in het kerkzaaltje. De tafels staan in een kring en er komen steeds meer mensen binnen. De muisjes verhéúgen zich al op de koekkrummels die er straks zullen liggen! 'Ssst, muizen', fluistert Kik, 'Ik geloof dat het geen feestje is!' De mensen groeten elkaar stilletjes, gaan op hun plek zitten en halen iets tevoorschijn. Een foto, die ze op tafel leggen. De dominee zegt: 'Welkom. We zijn hier bij elkaar om een geliefd familielid te gedenken. Ieder van u heeft dit jaar van iemand afscheid moeten nemen. Laten we samen stilstaan bij het gemis én bij troost'. De muizen beginnen ongerust te worden. 'Wordt het níét leuk, Kik? Geen koekjes?', 'Ssst,' doet Kik weer.

Nu mogen de mensen iets vertellen over zichzelf én over degene op de foto. Daar worden ook de muisjes stil van. De dominee steekt een kaars aan en bidt. Dan geeft hij iedereen een schrift en een pen. De mensen mogen iets gaan schrijven over hun familielid, over het gemis. Het wordt nóg stiller. Toch voelt de zaal vol. Vol gevoel. Vol gemis én troost. 'Kom mee,' fluistert Kik. De vriendjes sluipen door de gang weer naar huis. Nu roept Martje muis: 'DAT WIL IK OOK! Denken aan tante Miesje! Ik mis haar!' 'Jaa!' piepen de anderen. 'Laten we een kring maken!' Ze worden stil, en vertellen verhalen over tante Miesje. Vooral ... over de héérlijke koekjes die ze bakte.



Versje

Aan jou wil ik denken, vandaag heel intens.

Je bent mijn geliefde, onmisbare mens.

Je trok met de Herder
steeds verder en verder,
tot over de grens.

Ik mis je immens.

Ik blijf bij je horen en aan je gehecht
en denk aan de woorden die jij hebt gezegd:

Je hoeft niet te treuren,
laat alles gebeuren,
we komen toch echt
heel goed terecht.



Uit de Bijbel

God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken kun je schuilen.
Zijn trouw is een veilig schild.



Naar Psalm 91:4



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns